

Ode aan de herfst

Als de blaadjes vallen begint het te kriebelen om de gladde ijzers onder te binden.

Dat kan op vrijdag 30 november

Van 10:00-12:30 uur

Sportiom

o.l.v. Peter Moormann

Onlangs was ik met Els op de dinsdagochtend bij Annemarie wat aan het dollen en voor we het wisten hadden we een nieuw, vlot dansje gemaakt met wat ongebruikelijke passen en een verrassend slot: de **Americano**, op het gelijknamige bekende deuntje. Heel iets anders dan de bestaande voorwaartse dansen. Het loopt als een trein en dit herfstbriesje is uitermate geschikt om het wat platgereden palet aan voorwaartse dansen een nieuw leven in te blazen. Jan heeft inmiddels al wat andere melodietjes gevonden met hetzelfde Italiaanse karakter.

Verder is Roosje dit jaar 85 geworden. Een paar jaar geleden heeft ze een prachtig portret op de schaats van me gemaakt en mij leek het een goed moment - je wordt immers niet elke dag 85! - om eens iets voor haar te maken: een dans wel te verstaan, de **Waltzing Rose**. Een Engelse wals, een soort van Indian Summer Waltz met drietjes, slangenbogen, mohawks, en cross rolls. Kortom een dans met variatie en wat technische uitdagingen. Ik heb de dans met Sandra in Hoorn uitgewerkt en nu is deze zo ver om in première te gaan.

Ik ben me ervan bewust dat niet iedereen overdag kan, maar in de avond is er geen ijs te huren. Ik laat het dus toch maar doorgaan, al was het maar omdat inspiratie beloond dient worden en aanstekelijk werkt naar anderen toe. Kortom de boel moet in beweging gezet worden. In de winter, voordat de woensdagavond begint, wil ik nog zoiets organiseren. Wellicht met twee andere dansen.

10:00-11:00: Americano

11.00-11.15: Danssessie

11.15-12.15: Waltzing Rose

12.15-12.30: Danssessie

Hele pakket: 20 euro

Slechts 1 dans met aansluitende danssessie: 15 euro.

Na afloop kunnen we Den Bosch in gaan voor koffie met een Bossche bol.

Vergeet a.u.b. niet je vooraf aan te melden. Dan heb ik een indruk wie er komt.